



KARATE-DO SAN

CON VOERMANS geslaagd voor Referee A examen !!!

4 en 5 juni, tijdens de EK club teams te Ankara is Con Voermans geslaagd voor zijn Referee A examen. Hiermee zijn alle internationals die de KBN rijk is in bezit van hun A licentie EKF kumite.

In 2001 slaagde Con voor zijn Judge B in Sofia Bulgarije, 2003 Judge A Bremen Duitsland, 2005 Tenerief Spanje Referee B en na 11 jaar was de klus geklaard tot EKF Referee A in Turkije.

Woensdag in het vliegtuig met Jaap Smaal al direct bijzonderheden doornemen.

Op donderdag werd het theorie examen afgenomen in de Allobo zaal van het Bhur hotel, 168 kandidaten in een ruimte, allemaal zeer nerveus wat er ging komen. 50 vragen die binnen 12 minuten beantwoord moesten worden, gesteld in het Engels. Voldoende of onvoldoende? Dat werd pas op zondagmiddag bekend gesteld.

Vrijdagavond de laatste briefing en de Tatamie verdeling van de komende 2 dagen. Jaap MAC op veld 1, Con als kandidaat A referee op veld 3 en 4, na elke 4 partijen moest er van Tatamie gewisseld worden, zodat je door drie verschillende MAC's kon worden beoordeeld.

Zaterdag moest Con als 3^e referee / team ontmoeting op de mat, nu is 3 een bijzonder getal voor Con, omdat de karate school waar hij leraar van is ook 3 (Karate-do SAN) heet. Direct bij de eerste partij kon hij al aan de bak, de Turkse deelnemer maakte een stoot die contact maakte bij zijn Spaanse tegenstander, alle drie de Fukushins (hoekscheidsrechters) vlagde voor contactstaf (cat 1 straf). Echter de Spanjaard kwam zonder dekking in en overdreef ook nog de impact, Con wuifde de straf weg en gaf zijn gebaar aan voor Mubobi (cat 2 straf, je zelf in gevaar brengen). Alle drie trokken hun straf terug en namen de

mening van Con over. Na de partij kwam de MAC naar Con en gaf hem een knipoog en een duim omhoog gebaar.

De EKF / WKF gaan voor de Olympische droom en daar hoort overdrijven en aanstellen niet meer bij, alle scheidsrechter hebben op de briefing duidelijk te horen gekregen, kijk niet alleen naar wie gaat liggen / geraakt is, maar hoe het ontstaan is. Bij K1 gaan ze vol op elkaar in en er gebeurt bijna niets, bij karate zou iedereen dus hardere technieken hebben?

Vanaf 14 uur kreeg Con buiten zijn Sushin (hoofdscheidsrechter) en Fukushima, de taak van Kansa erbij, de functie van Kansa is niet te onderschatten, die bewaakt het reglement, zodra er zaken niet kloppen, moet hij zijn vlag opsteken / fluiten, zodat de MAC de fout kan herstellen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de betere vechter wint.

Rond 18.00 uur werden de wedstrijden voor de 3^e plaats gehouden, de finales werden op zondag afgehandeld. Tijdens de briefing op zaterdagavond, werd verteld dat alle finale partijen op zondag door de MAC's en aanwezige A referees geleid zouden worden.

Zondagochtend kreeg Con te horen dat hij ook ingezet ging worden, hij had de eer om in de finale de beslissende wedstrijd te mogen leiden tussen een team uit Turkije en Spanje. De Turkse maakte 2 maal een jodan mawashi geri, die ondanks raak was geen score kon zijn, geen timing geen goede vorm, de zaal ontplofte met een BOE geroep, echter geen score.

Zondagmiddag 168 kandidaten, 52 geslaagd, Con werd gefeliciteerd met zijn hoge score en mocht met trots het diploma van referee A in ontvangst nemen.



In 2012 zal het WK in Parijs gehouden worden, wie weet gaat Con dan voor zijn WKF Judge B